

Beschrijving wapen Marrum/Westernijkerk

In Marrum stond de Ponga-state, waarop de families Ponga, Wynia, Walta en Van Idsinga hebben geresideerd. De wapens van deze families zijn overwegend blauw met zilver en goud.

In Nijkerk zetelden de Jepma's. Zij voerden de keizerlijke adelaar van zwart op goud met een blauw borstschild beladen met een zilveren zespuntige ster. Na de Gerbranda's en Unema's, die door huwelijk en erfenis ook op Jeppema hebben gewoond, kwam het slot in handen van de familie Grovestins, die het land grote diensten heeft bewezen.

Van dit laatste geslacht is het wapen van de Friese halve adelaar, zwart op goud, in blauw drie zespuntige sterren van goud, paalsgewijs geplaatst. *"Van de glorie van deze geslachten is niet veel meer over dan een zerk, een naam, een fragment van een gracht, een opschrift op een klok"* aldus Algra in zijn *"De historie gaat door het eigen dorp"* deel V op blz. 88. Juist daarom is het uit deze familiewapens een dorpswapen en de vlag.



De Marrumers worden Nijkerkers *"roeken"*. In het beide dieren tegenover tegenstelling aan te geven, dat ze bij elkaar horen, op Naar hun aard zijn roofdier

maar hier zitten ze in volle vrede en harmonie bij elkaar. De kleuren goud en zwart zijn ontleend aan de dubbelkoppige adelaar en de Friese halve adelaar in de wapens van de edele geslachten. Bovendien is zwart een geëigende kleur voor beide dieren.

goed dat delen en kleuren plaatsje krijgen in het

"katten" genoemd en de dorpswapen zien we elkaar staan, niet om een maar om te benadrukken elkaar zijn aangewezen.

en vogel elkaars vijanden,

De groene gekanteelde schildvoet wil uitdrukken, dat er van de versterkte huizen alleen maar de grond is overgebleven waar ze hebben gestaan en hun bestemming agrarisch is geworden. Groen, de kleur van het weideland en de akkers.

Het blauwe schildhoofd spreekt niet alleen van de zee, maar ook van de klei, die hier door de zee is neergelegd in de wordingsgeschiedenis van deze streek. Een vruchtbare grond, die zijn overvloedige opbrengst geeft. Zoals eerder is opgemerkt, vinden we de kleur blauw terug in de meeste wapens van de edele geslachten, die in deze dorpen hebben gewoond. Ook de sterren zijn hieruit afkomstig. Voorts kunnen deze ook refereren aan het gemeentewapen van Ferwerderadiel.

25 november 1999, J.C. Terluin